

EDİTÖRDEN

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Mart 2008 de çıkan bu sayısıyla yayın hayatına başlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir yayın organı olan YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanacak

hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik yayıncılığı özendirme, evrensel sorunlara ilişkin araştırma ve incelemeleri özendirerek sorunları ve çözüm önerilerini akademik dünyanın ve daha geniş kamuoyunun bilgisine nesnel bir çerçevede sunmayı amaçlamaktadır. Dergide sosyal bilimler şemsiyesi altında yer alan çeşitli ilgi alanlarında (tarih,

siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, hukuk, sosyoloji, iletişim, antropoloji, psikoloji vb.) ve tabiatıyla her türlü disiplinlerarası metod ve yönelimle yazılmış özgün makalelere (kuramsal irdemeler,

alan araştırmaları, örnek olay çalışmaları vb.) ve genel olarak kuram ile felsefi temeller ilişkisine açılım gösteren çalışmalara yer verilecektir.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 yılında Paris'te yapılan oturumunda kabul ettiği "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"nin 61.Yıldönümünde yayın hayatına başlamaktadır.

Birleşmiş

Milletler Genel Kurulu "**İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının, bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim**

yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse

bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri

amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen..."

bu bildirgeyi ilan etmiştir.

Bildirge'de yer alanlar, kişiyi özü ile yaşatacak, insanı insan yapan ve insan gibi yaşamasını sağlayacak olan kurallar olarak tanımlanabilir.

Günümüz

toplumlarının koşullarının irdelenmesi, aradan geçen 60 yıl içerisinde gösterilen

çabaların, alınan önlemlerin, insanın insan gibi yaşamasını sağlamak için yeterli olmadığını göstermektedir. Eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar, adeta sırf terimsel düzeye indirgenerek tarihsel temellerinden yoksun bırakılmış ve

üretim ilişkileri süreci içerisinde yaşanan rekabet sonucu anlamını büyük ölçüde yitirmiş, baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji egemenlerin egemenliğini sürdürmesi için önemli bir araç olmuş ancak insan haklarına ilişkin olarak yaşanan sorunları çözmeye yardımcı olamamıştır. Bu durum, ne yazık ki ‘değer’leri dışlama politikasının bilime şırıngalanması sürecinin hızlandırılması amacıyla yardımcı olmuştur.

Cilt/Volume I Sayı/Number 1 Nisan/April 2008 *Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences* 3

Dünya nüfusunun önemli bir bölümü açlık sınırında yaşamaktadır, işsizdir ve çağdaş uygarlık düzeyinin insan için yarattığı olanaklardan yeterince yararlanmamaktadır. ***İstatistiklere göre: Dünyamızda, her yıl 8 milyondan fazla insan, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olanaklara sahip olmadıklarından***

ölmektedir; Bir milyardan fazla insan aşırı yoksulluk koşullarında, günde 1 Dolardan az gelir ile yaşamaktadır; İlkokul çağında olan 100 milyondan fazla çocuk okula gitme olanağına sahip değildir.

Siyasi çekişmeler ve güç odaklarının konumlarını güçlendirmek amaçlı çifte standart uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarının korunmasını

engellemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruların sayısı sekiz yılda altı kat artmış olup yılda yaklaşık 40,000 e ulaşmıştır.

“2006 yılında bir yargı kararı alabilmek için 39,000 başvuru yapılmış, bu sayı 2007 yılında 41,000 e ulaşmıştır.” (Mahkeme Başkanı’nın 25 Ocak 2008’de yaptığı açış konuşması). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 1999-2006 yılları arasında insan haklarına zarar verildiği iddiasıyla yapılan 8179 başvurunun 6749 unda, Mahkeme’nin insan haklarına zarar verildiğine karar vermesi düşündürücüdür ve alınan önlemlerin gelişmiş ülkelerde bile yeterli olmadığı bir göstergesidir.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, bilim insanlarını insan haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapma konusunda göreve çağırmak ve belleklerini tazelemek amacıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne sayfaları arasında yer vermeyi görev bilmiştir. Yayın hayatına başlarken 21. yüzyılın hak ve özgürlüklerin etkili olarak tanınıp uygulandığı bir

çağ olması dileğimizi ve YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin tüm bilim insanlarına

açık bir forum olması yönündeki isteğimizi ve kararlılığımızı bir kez daha telaffuz etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Aykut Polatoğlu